



## Sermon Sparks Lekh Lekha Rabbi Prof. David Golinkin

In this week's parashah, Lot, his family and possessions are taken captive. Abraham and his retainers immediately pursue them all the way to Dan and rescue all the people and possessions (Genesis 14:12-16). In other words, Abraham fulfilled the mitzvah of "do not stand idly by the blood of your fellow" (Leviticus 19:16). From this verse our Sages learned that a Jew must save the life of a fellow Jew who is drowning or being attacked by robbers (Sanhedrin 73a).

Since the dreadful attacks against thousands of innocent civilians on Simhat Torah, we have witnessed an entire people in Israel and the Diaspora emulating Abraham and fulfilling this mitzvah: hundreds of soldiers, policemen and civilians died in order to save others from slaughter; hundreds of thousands attended funerals and shivas; hundreds of thousands are helping soldiers and uprooted civilians; the State of Israel is doing whatever it can to free the hostages; and the Jews of the Diaspora have donated hundreds of millions of dollars and tons of equipment to help Israeli soldiers and civilians.

In other words, the Jewish people has once again proved the words of Rabbi Isaac Abarbanel (to Judges 21:5): "All the good of Israel and their survival depends upon their being united".

Together, we will win!

בפרשת לך לך נלקחו לוט ומשפחתו וכל רכושו בשבי. "וישמע אברהם וירק את חניכיו" (בראשית יד:יג). הם רדפו אחריהם מרחק עצום עד דן והחזירו את כולם הביתה.

במילים אחרות, אברהם קיים את מצוות "לא תעמוד על דם רעך" (ויקרא יט:טז). "מנין לרואה את חברו טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו? תלמוד לומר 'לא תעמוד על דם רעך' " (סנהדרין עג ע"א). ומצווה זאת רשומה כמצווה רל"ז בספר החינוך.

מאז ההתקפות האיומות של המחבלים על אלפי ישראלים חפים מפשע בשמחת תורה, אנו עדים לעם שלם בארץ ובתפוצות המחקה את מעשה אברהם והמקיים את המצווה הנ"ל: מאות חיילים, שוטרים ואזרחים מתו על מנת להציל אחרים מן התופת; מאות אלפים ליוו את המתים ונחמו את האבלים; מאות אלפים עוזרים למפונים ולחיילים מן ועד אילת; מדינת ישראל עושה מאמץ אדיר לפדות את השבויים; ויהודי התפוצות גייסו מאות מליוני דולרים ותרמו טונות רבות של ציוד לחיילי צה"ל ולאזרחי המדינה.

כלומר, עם ישראל הוכיח שוב את דברי הרב יצחק אברבנאל בפירושו לשופטים כא:ה: "כל טוב ישראל והישארותם נתלה בהתאחדם יחד".

ביחד ננצח!